



Magnus upptäckte kraften i evangeliet

Magnus Persson var pingstpastorn som fick saker att hända. Han ledde organisationen New Generation i tio år, fyllde Globen med 10 000 ungdomar och grundade församlingen United i Malmö. Hans resa fick en ny vändning då han mötte nåden i Rosenius och Luthers skrifter. Magnus Persson är idag inspiratör för EFS och medverkar som huvudtalare på KU:s höstmöte i Solf i november.

Magnus Persson växte upp i det lilla samhället Hörby i södra Sverige. Tron kom som en självklarhet och han upplevde redan som 8-åring en kallelse till tjänst för Gud. Men en ansträngd familjesituation lade ändå grunden för en dysfunktionell uppväxt.

– Jag längtade efter att få bekräftelse och hitta mitt sammanhang. Jag kom med i ett äldre gäng

som 12–13-åring och fick bekräftelse där.

Samtal med Gud på bussen

I fem år levde han på flykt från Gud och det sista året blev destruktivt och mörkt. Då skedde en förnyelse i den lilla församlingen på hans ort. De fick en nöd för Magnus och en vision om att när han blir frälst så blir det ringar på vattnet. Förbönerna intensifierades och hans pappa hade ett andligt uppvaknande.

– Men jag var ganska hård och tackade nej till alla inbjudningar till möten. Samtidigt upplevde jag mig sökt av Gud. Jag kunde vara i fyllan och vittna för mina kamrater om den Jesus jag själv inte följde.

Magnus kunde inte fortsätta på gymnasiet p.g.a. dåligt uppförande och dåliga betyg. Han fick en lärlingsplats där man får lära sig jobba på industri. I oktober 1990, på väg hem från skolan, hade han en lång konversation med Gud på bussen.

– Det handlade aldrig om jag trodde på Gud utan om att våga överlåta mitt liv och våga tro att jag kan få syndernas förlåtelse.

Då bussen kom till hans hemkommun var han så uppmjukad i sitt hjärta att tårarna strömmade.

En radikal vändning och New Generation

Livet förändrades på en dag. Det stod klart att nu var det kallelsen som gällde. Magnus bröt gemenskapen med sitt gamla gäng och fick en enorm hunger efter Bibeln.

– Jag satt inne i flera månader och läste NT. Jag kom snart in på en teamträningsskola som sände ut ungdomar till skolor i Stockholmsområdet.

De andra var fina frikyrkoungdomar och Magnus var busen som hade ett vittnesbörd. Så det blev hans träning att varje dag vittna om Jesus. Magnus hittade sin uppgift.

– När jag kom hem efter att ha varit ute med teamet ville jag pröva att göra samma sak i min hemkommun. Jag gick till min gamla högstadieskola och bad om förlåtelse av min rektor. Jag fick lov att gå runt i alla klasser och berätta om min omvändelse.

På en vecka besökte han alla klasser i högstadiet och ett ungdomscafé öppnades i den lokala pingstkyrkan. Första kvällen kom 80 tonåringar, från icke-kyrkvana sammanhang. Det blev början på en ungdomsväckelse i hembygden där många kom till tro. Det ledde småningom till starten av New Generation som spred sig i organiserad form till andra församlingar. En viktig aspekt i arbetet var att ordna en ungdomsverksamhet som kan ta emot icke-kyrkvana ungdomar.

– Vi skapade en träningsskola och sände ut team. New Generation växte snabbt under 90-talet och verksamheten nådde sin kulmen med Rock the Globe år 2000.

Vändpunkt

Rock the Globe blev en stor succé. Ca 10 000 ungdomar från hela Norden samlades i Globen till ett 27h evenemang. Efteråt väntade folk på vad som skulle bli nästa steg. Men Magnus hade kommit till en vändpunkt.

– Jag upplevde att det här inte är hållbart i längden. Det här ger unga häftiga upplevelser. Vi attraherade ungdomar på ett ytligt plan

men gav inte deras tro bärkraftiga rötter.

Det blev också ohållbart att resa runt och försöka göra arbetet åt de lokala församlingarna. Det hände något fantastiskt när vi kom och gjorde vår grej en vecka men efteråt var allting tillbaka i samma hjulspår.

Från utåtriktade team till relationell församling

Magnus hade en uppgörelse med sig själv och resultatet av en omtumlande och lång process ledde till att han slog sig ner i Malmö för att tillsammans med några vänner bygga en församling, United.

Den ledande tanken var nu att bygga en församling som utrustar människor att i vardagen vara vittnen för Jesus. Istället för att organisera evangelisationsteam som kan ge snabba resultat kortsiktigt.

– Vi insåg att den största lögnen som fienden lyckats etablera i kyrkan är att vi inte når ut. Men vi når ju alla ut, hela tiden. De flesta medlemmar har jobb, umgås med arbetskamrater har studievänner, vänner genom hobbyer.

Visionen med United blev att se Guds kallelse i vardagen och leva ut en intentionell, missional livsstil.

– Det mest relevanta vittnesbördet du kan få är av en kristen medmänniska i din närhet som du byggt en trovärdig relation med över lång tid.

United växte snabbt och blev en stor församling. Det grundades systerförsamlingar, arbete utomlands och gudstjänst-lokalen fylldes flera gånger per söndag. United var kulturanpassat, hade skicklig retorik, stora videoskrmar och okonventionella sätt att få folk med i kyrkan. Det blev trendigt att gå i United, som också började kallas partykyrkan. De var beredda att göra vad som helst för att fylla kyrkan och försökte sen förmedla Jesus genom det.

Partykyrkan och reformationen

Magnus tog med sig kunskaperna om att göra evenemang in i församlingen. Nu gällde det att bygga gemenskap.

– Vi blev effektiva på att bygga nätverk och bygga relation med folk utanför kyrkan. United blev ett tillhåll för människor som aldrig satt sin fot i kyrkan.

När arbetet stod på topp och alla kurvor visade uppåt för United kom nästa vändpunkt för Magnus. En ny, lång process av omorientering inleddes år 2008. En avgörande stund var när folk vittnade om vad United betydde för dem. Magnus insåg att det omvände folk till en gemenskap, inte till Jesus.

United erbjöd gemenskap, bra program och ordnade stora evenemang men allt detta skymde evangeliet.

– På nytt hade vi lyckats skymma Kristus med goda intentioner. Vi hade ett gott motiv att använda olika redskap för att förmedla Kristus. Ändå blev redskapet i centrum istället för Kristus själv.

Församlingsledningen började samlas till bön och bibelläsning för att söka svar på grundläggande frågor såsom vad en församling är och vad evangelium är. Det ledde småningom till en personlig reformation och en reformation av församlingen. Magnus upptäckte vad evangelium är mycket tack vare Luthers skrifter och Rosenius.

– Det som blivit skymt, kyrkans största skatt och det som skiljer oss från andra gemenskaper, är Kristus och han som korsfäst för oss. Visst hade vi snuddat vid det, visst hade vi försökt predika evangelium. Men det var första gången vi själva verkligen på djupet förstod vad som pånyttföder en människa, ger förlåtelse och skänker frid.

Om United tidigare hade bjudit in folk till en växande gemenskap började man nu steg för steg förkunna, upphöja och rota människor i Kristus.

– Nästa steg var att vi anpassade formen så att den stod i samklang med budskapet och vi upptäckte rikedomarna i den historiska kyrkans liturgi.

Partykyrkan började ta in liturgiska element såsom växelläsningar och nattvardsliturgi. För även om vi skapar former så kommer formerna också att forma oss. Också de former under vilka vi samlas måste vara underställda budskapet och berätta samma berättelse.

Evangelium idag

Jag frågar Magnus hur han idag förkunnar evangelium till en nutidsmänniska? Hur översätter man språkbruket i luthersk teologi, med begrepp som synd och rättfärdighet, till en icke-kyrkvan människa idag?

– Orden är kanske obekanta men det beror nog främst på att kyrkan har slutat använda dem själv. Men innehållet är fortfarande av största relevans för alla människor!

Det handlar inte bara om att vara en exeget av bibelordet utan också vara en exeget av sin samtid. En av de största farsoterna som finns idag är psykisk ohälsa. Människor brottas med oförklarlig ångest, skuld och skam mitt i det sekulära välfärdssamhället.

– Om man försöker läsa av samtidens drama i kulturen, netflix, teater, musik m.m. Vad handlar det om? Jo; samma gamla teman som följt människosläktet genom alla generationer. Trender kommer och går men frågorna om skuld och skam, om förlåtelse och försoning, att bli älskad och accepterad består från år till år.

– God luthersk teologi kretsar kring dessa frågor och är därför något av det mest relevanta vi kan syssla med idag!

TEXT: LEON JANSSON

Förbundets Kyrkans Ungdoms

HÖSTMÖTE

i Solf 16-17.11.19

med *Magnus Persson*
KALLAD, RUSTAD, SÄND

Lördag

14.00 Höstmötesförhandlingar

15.30 Kaffe

16.00 **Seminarium**, *Magnus*

Persson m.fl. Barnprogram.

17.30 **Festmiddag** på Fredrikas

18.30 **Festkväll** i kyrkan med *M*

Persson, Alaric Mård, Paletten,

KU:s blåsorkester Linda

Laukkonen. Barmöte

20.00 Kvällste

21.00 **Ungdomsprogram** i

prästgården, *Olof Jern* och

Jakob Backlund

Söndag

10.00 **Högmässa** i kyrkan.

M Persson, Ruth Vesterlund,

Karolin Wargh m.fl. Söndagsskola

i förs.h.

11:30 Kyrkkaffe

Samtal med *M Persson.*